

MERAK EDİYORDUM ARAŞTIRIYORDUM
İLK DERGİMİ HAZIRLIYORDUM

ÖNSÖZ

Nasreddin Hoca'nın ve fikrîyatını anlatan, yayınlannış bütün eserlerde Nasreddin Hoca'nın Hayatı, Kimliği, Kişiliği bütün olarak mükemmel bir şekilde araştırılmış, zengin ve değerli anlatımlarla okuyucuya sunulmuştur.

Bu költür hazinemizi bize ulaştırın zincirde birer halkın ola tın emeği sayesinde zenginleşmesini sunmak görevimize olmalıdır.

Kıta bcd, Nasreddin Hoca'nın iffet eden kimliği yanında, öğelerden geçen bir husus bizim gözümüzde tabiidir.

Acaba bu fikirler bizlere, bu güne ulaşırken halk arasında nasıl değişimlere uğradı... Anlatılan tarikatî fikirler

Nasreddin Hoca'nın yaşam şekline, eğitimine, kimliğine veyahut midirler?.. "Nasreddin Hoca'nın EVLİYÂ" sınıfından olduğu suhret her kitapta özenle belirtilmektedir.

İÇİNDEKİLER

1- Fıkra ve Hikayeler

2- Sudoku

3- Farkı Bul

4- Boyama

5- Eşleştirme

6- Labirent



KAVUK:

Adamın biri, bir gün elinde eğri büğrü yazılı bir kâğıt getirip, okumasını söyler. Hoca evirir, çevirir fakat okuyamaz. Adam, Hoca'ya, "Bir yazıyı okunamadın, başındaki kavuğundan utan" deyince,

"Hoca kavuğu çıkartıp uzatır. Sonra: Mademki, der, İş kavuktadır; Haydi benim düdüğüm, giy de şunu Kendin oku bakalım mektubunu" der.

YOĞURT GÖLÜ:

Hoca, bir gün gölün kenarında oturur iken adamın biri ne yaptığını sormuş. Hoca da, "Göle yoğurt mayası çalıyorum" demiş. Bunun üzerine adam:

"Eh Hoca, ömür adamsın hanı! Göl maya tutar mı? Olur iş mi bu? Gözüm çıksın sende akıl varsa." Hoca kızmış: "Ben bilmez miyim onu? Elbet tutmaz...Ama ya bir tutarsa?."

HEPSİ HAKLI:

Bir gün Hoca'mn yanına, birbirinden davacı olan iki adam gelir. Hoca önce birini dinler ve "Haklısın" der. Sonra diğerini dinler, ona da "Haklısın" deyince, hanımı oradan

atılır:

"Canım, Hoca! Böyle şey olur mu? Ya o haklıya da bul! O zaman Hoca karısına döner: 'Karı Vallahi sen de haklısın.'" der."

DAMDA:

Hoca, kış hazırlığı için dama çıkmış, kınlan kiremitleri aktarmaktadır. Adamın biri gelip kapıyı çalmış ve Ho-ca'dan aşağıya inmesini istemiş. Hoca, önemli bir iş halinde diyerek, oflaya pufloya aşağı inmiş. Adam "Hocam, şu fakire bir sadaka" demiş. Hoca kızmış ama belli etmeden: "Hele yukarı gel benimle biraz; Üst tarafını orada söylersin." Varınca ikisi de nefes nefese dama, Hoca dönmüş adama; Demiş ki: "Allah versin!."

AYVA-İNCİR:

Hoca, bir gün Timur'a hediye götürmek için, sepete ayva ve incir doldurur. Sonra, ayvadan vazgeçer ve sadece incirleri götürür. Timur'un yanına varınca, kafası neye bozulduğu belli olmayan Timur, incirleri alarak Hoca'mn kafasına fırlatmaya başlar. Hoca ise durmadan Hakk'a şükreder. Timur bu duruma şaşırır: "Hoca! Ne diyorsun? Halini görmüyor da Hakk'a şükrediyorsun." Hoca cevap verir: "Şükür Tann'yal Şu sepet daha demin ayva doluydu ya. Ya getireverseydim o sepeti? Kafa göz kalır mıydı bende şimdi?."

DEĞİŞ-TOKUŞ:

Hoca yolda yürürken, adamın biri ensesine hatırı sayılır bir tokat atar. Hoca şikâyetçi olur ve Kadı'ya giderler. Kadı, cezayı "Tokat vuran iki akça para Ödeyecek" diye keser. Adam, "Param yok, alıp geleyim" der. Hoca, Kadı'nın huzurunda bekler de bekler. "Böyle boş boşa geçer saatler Hoca da sinirden deliye döner. En sonunda sığınıp

Yorgan gitti karga bitti

Gecenin bir yarısı Nasrettin Hoca'nın karısı, Hoca'yı uyandırmış:

- Kalk Hoca kalk! Dışarıda kıyamet kopuyor, sense burada horul horul uyuyorsun.

Nasrettin Hoca uyku sermesliği ile gözlerini açmış. Pencereden şöyle bir dışarıya göz atmış. İki adam bağıra çağıra karga ediyorlarmış. Nasrettin Hoca soğuktan korunmak için yorganı sırtına alıp karga edenlerin yanına inmeye başlamış.

Karısı:

- Aman Hoca, dikkat et! istersen gitme dur, falan diyecek olmuş. Fakat Nasrettin Hoca, korkusuzca karga edenlerin yanına inmiş. İşin aslı nedir? Onu öğrenmek istiyormuş.

- Durun ya bu gecenin bir yarısı yürüdü edip milleti rahatsız etmeye vatanıyor musunuz? demiş.



Fakat kavga edenler orak bile olmaları.
Birbirlerine kötü sözler söyleyerek kavgaya-
devare etmişler. Bu arada da Nasrettin Hoca'nın-
yanına gelip, onu da itip kakmaya başlamışlar.
Adamlardan biri hizada Nasrettin Hoca'nın sırtındaki
yorganı kapıp kaçmaya başlamış. Hoca, "Ne oluyoruz?" a-
demeye kalmadan, diğer adarıda arkadaşının peşine
kaçmaya başlamış. Nasrettin Hoca'yı merak eden bir
Pencere den bakıyormuş. Ne olup bittiğini anlayamaz
Saskin şaşkın kaçan adartların peşine bakon Hoca'ya:
- Hoca efendi ne oldu; diye -
- Meobecak hınım demış.
- "Hıyan gitti kavga bitti" ...



Ay kuyuya düşmüş

Nasrettin Moca, bir gece sürekli kâin baticedeki kuyunun başına gelir. Kovayı eline alır, kuyunun başına geçer. Tanı kovayı kuyuya sarkıtacak ken birde ne görsün! Ay kuyunun içersinde parlı parlı parlıyor mu? Eyvahlar olsun!... Ay kuyunun içersine düşmüş gahul!...

Diye söylemeye başlar. Ay olmasa, insanlar geceleri ne yapar, ne ederler? Diyerek düşünmeye başlar. Sonunda ne yapip ne edip, ayı kuyudan kurtarmaya karar verir. Vakit geçirmeden işe koyulur. İpin ucuna bir çengel bağlar. Böylece bu çengeli kuyuya sarkıtacak, çengelin uzun ayağı fakılacak, Nasrettin Moca'da kuyudan çekip kuyudan sıkartacaktır.



Nasrettin Moca, çengelli ipi gavas yavas kuyuya sarkıtı.
Çengelin aya takıldığını görünce de ipi tekrar geri
çekmeye başlar. O kadar buya, ip geri çekilirken çen-
dusu kuyunun taşlarından birine takılır. Nasrettin Moca
fakat ip gelmez. Nasrettin Moca bu, öyle pes eder
Etmez tabii. Nasrettin Moca tüm gücünü fapır ve
çeker. Nasrettin Moca'nın kuvvetine dayanamaz ve kopar.
İpin kopmasıyla birlikte Nasrettin Moca sırtüstü yere
lanır. İşte o an yattığı yerden gökyüzünde parlayan ayı
Ellerini açıp:
-Çok şükür, çok üzgünüm, düşün ama ayda kuyudan ki-
dim; der.



Kuyruksuz Sipa

Nasreddin Hoca'nın canı etli bulgur pilavı çekmiş
Hanımına
Hanım! Akşama güzel bir etli bulgur pilavı pişir de
yiyelim...

demis.
Akşam olunca, mis gibi etli bulgur pilavı sofraya geldi
yanında bu gibi ayrağ. Nasreddin Hoca daha birinci
kızına atmış ki; Kapı çalınmış Ebe'nin komşunun oğluymuş.
Hoca'ya

Aman Hocam yetiş! Babam seni acele çağırıyor,
miş. Hoca yemeği yanında bırakmış. Apar topar komşusuna
atmış. Bir süre sonra da evine dönmüş. Hanımı, "Hayrola!
varmış?" diye sormuş. Hoca
"Bir yılın başı ağız tadıyla etli bulgur pilavı yiyelim
k. Komşunun eşiği kuyruksuz sipa doğurdu," demis..



HA BİR TANE HA BİR SALKIM

Nasreddin Hoca bir gün bağa gitmiş. Bağdan topladığı üzümleri, eşeğin sırtına küfelerle yüklemiştir.

Tam köye girdiği sırada, köyün çocukları Hoca'nın etrafını sarmışlar. Hoca'dan üzüm istemişler. Hoca, küfeden bir salkım üzümü almış, Salkımdan kopardığı her bir üzüm tanesini, bir çocuğa vermiş. Çocuklar hocanın verdiği üzüm tanesini küçümsemişler.

Çocuklar Nasreddin Hoca'ya

-Hocam bir üzüm tanesi de değil mi? demişler.

Hoca bir küfede ki üzümler, bir de çocuklara bakmış.

Her bir çocuğa bir salkım üzüm verirse üzümler bitecek:

Çocuklar! Ha bir salkım, ha bir üzüm tanesi. Hepsinin adı aynı değil mi? demiş.



Yükümü Zor Kurtardım

Nasreddin Hoca'ya sormuşlar:
"Hiç bir Hatuna deli gibi âşık oldun mu?"
"Vallahi, bir kere tam deli gibi âşık oluyordum, sebebin
hatırlayıp yükümü zor kurtardım." demiş.



Görün bendeki fenyadı

Nasreddin Hoca bir gün eşeğini kaybetmiş. Bir
kisiyle eşeği aramaya başlamış. Bu adam İslam dışı
yaşadığı için yanlarında ibadetlerimizi diyenlerden



Sudokuyu Tamamla

8								
		3	6					
	7			9		2		
	5				7			
				4	5	7		
			1				3	
		1					6	8
		8	5				1	
	9					4		

İKİ FARE SİM ARASINDAKİ
8 Farklı Bul





10/20/23



